

Verslag weekend ALV Nieuwpoort 4-5-6 maart 2022.

Eindelijk konden we er met een deel van onze ALV-familie nog eens op uit trekken. Deze keer viel de keuze op een weekendje aan onze kust in hotel Sandeshoved. Met deze grotere groep kozen we voor een 'hotel'-arrangement formule waarbij we zelf niet moesten zorgen voor de maaltijden, drank aansleuren, poetsen,....dan had iedereen het wat gemakkelijker.

Vrijdag kwamen alle 25 'duifjes' druppelsgewijs maar veilig en tijdig aan in Nieuwpoort en nadat iedereen zijn kamer gekozen had, konden we genieten van een lekkere dagschotel: varkenshaasje met kroketjes. Om de eerste avond af te sluiten, maakten we nog een leuke avondwandeling naar en op het westerstaketsel (490 m in zee) en dronken nog enkele slaapmutsjes in de Promenade.

Na een heerlijk ontbijtbuffet namen we om 9u18 de kusttram naar de Halve Maanstraat om met gids Walter het natuureservaat de Ijzermonding te ontdekken. Jammer dat ons uitzicht door de dikke nevel werd beperkt maar de met humor gespekte uitleg van onze gids maakte veel goed. Hij leerde ons het verschil kennen tussen binnen- en buitendijk, schorren en slikken, berg- en de gewone eend... Walter verklaarde ons dankzij Gert (zon), Jos (aarde) en Sonja(maan) ook visueel hoe ons zonnestelsel, eb, vloed en springtij werken. Na een tevergeefse zoektocht naar zeehonden in de jachthaven en een korte wandeling langs Albert I op zijn paard en zicht op de sluizen, vulden we onze magen in enkele groepjes in verschillende brasseries in Nieuwpoort stad. Om half drie vertrokken we aan de vismijn, via de mooie wandelpromenade terug naar Nieuwpoort bad. Jammer dat het beloofde zonnetje niet sterk genoeg was om de bewolking te doorbreken anders had ons ijsje van Sint Catherine nog beter gesmaakt. Door de felle opkomende wind vielen de voorziene standspelen ook in het water en vulde iedereen naar eigen goeddunken enkele vrije uurtjes; winkelen, een koffietje drinken, strandwandelingetje. Kort na 18 uur werden we weer in onze eetzaal verwacht en genoten we van soep, een Nieuwpoorts vispotje en toetje.

Om de avond af te sluiten werden de IQ's van onze leden op de proef gesteld in een 'gemakkelijk' quizje en beproefden we ons geluk in Casino ALV met enkele rondjes bingo.

Twaalf moedigen genoten op zondagmorgen om 7 uur van een leuk vet verbrandend strandloopje : windaf richting Oostduinkerke en een pittige duinentraining terug.

Douchen, lekker ontbijten, uitchecken en op naar onze tweede gids Filip, voor de schelpenwandeling op het strand. Filip kende Vosselaar goed: hij parkeerde tijdens Covid verschillende malen zijn mobilhome op 't Diepvenneke zodat zijn dochter in Turnhout kon gaan trainen: zij volgt in Leuven de topsportschool tafeltennis en is een Belgische hoop op de toekomst. Hij legde ons het belang van de duinen en helmgras uit en had zijn bedenkingen over de werking van de stormvloedkering die ze aan t bouwen zijn op de vaargeul. Filip verzamelde op het strand enkele schelpen en ander spul om ze dan later allemaal te benoemen: Europese en Amerikaanse zwaardschedes, oesters, zaagjes, muiltjes, kokkels, zeeslangetje, bomresten uit de oorlog, stukjes been van een koe,... Patella's, zeewieren en zeepieten kenden voor hem ook geen geheimen maar door de recente storm vonden we echter geen krabbetjes. Wat sneed die ijzige wind rond onze oren, terwijl Filip daar nog stond zonder handschoenen; "de wind valt nog goed mee", vond hijbrrrr. De warme soep was dan ook meer dan welkom. De hertenragout en dessert maakten het compleet en zo eindigde een leuk, gezellig weekendje Nieuwpoort. Jammer dat het weer niet echt mee zat maar we zijn tenminste niet nat geworden en het gezelschap maakte veel goed. Aan de commentaren te horen, hebben jullie er allemaal van genoten en dat was de bedoeling. filip